

Naamloos

Geef mij nog maar een pils-je
en neem 'r zelf ook één,
ach, doe ook maar een rond-je,
voor-uit, voor ie-der-één: '

'k Loop e-ven naar de bank,
'k ben zo weer te-rug,
'k loop e-ven naar de bank
want het groeit niet op m'n rug.

Hé, vrouw, kijk nou! nou!
da's een mooi-e jas.
Net iets voor jou jou
maar ik zit een beet-je krap bij kas:

REFR.

'k loop e-ven naar de bank,
'k loop e-ven naar de bank toe, 'k loop e-ven naar de bank, 'k loop e-ven naar de bank,
'k loop e-ven naar de bank toe.

Zou je hier wel wil-len wo-nen
in de vrij-e na-tuur;
het huis-je van je dro-men
en niet eens zo vre-se-lijk duur.

REFR.

Het geld is op!
en ik moet te-rug be-ta-len.
Het geld is op!

Zeg, wat geef je voor m'n san-da-len,
voor de stoe-len en het bank-stel,
de ta-fel en de fiets-bel,
voor de keu-ken en de kleu-ren-t. v.,
m'n per-so-neel en m'n he-le B. V.?

'k Loop nooit meer naar de bank
'k heb last van m'n rug,
'k loop nooit meer naar de bank:

Naamloos

al m'n spul-len moe-te,
al m'n spul-len moe-te,
al m'n spul-len moe-te, t'rug!